

Nog nooit klaargekomen

'Hij was geweldig, adembenemend, goddelijk...' Aline somde half euforisch hoe beminnelijk haar minnaar wel niet was. Een jaloezers gevoel kwam in me op, maar ik liet het niet tonen. In tegenstelling volgde ik glimlachend op de voet verder hoe ze tot in detail vertelde over hem.

'...het ging tot in de toppen van mijn tenen,' ging ze verder. 'Klaarkomen ik wist dat vrouwen het konden, maar ik wist niet dat ik het kon. Ben jij al ooit klaargekomen door Paul?' Ik verslikte me bijna bij dat laatste. Klaarkomen? Door Paul? Die wist nog niet eens hoe hij een vinger in mijn vagina moest steken. Wat zou hij dan weten hoe hij me moest laten klaarkomen. Aline keek me doordringend aan, alsof ze hoopte dat ik ook dat gevoel ooit had ervaren. Helaas, nee nog nooit, maar dat durfde ik niet zeggen. 'Natuurlijk ben ik al klaar gekomen,' verklaarde ik grijnzend. 'Paul is zeer handig met zijn vingers en zijn tong.'

Wat een liegbeest ben ik toch. De man waar ik al meer dan twintig jaar mee getrouwd ben heeft nog eens nooit zijn tong laten likken over mijn vulva. Bij hem was seks enkel wanneer hij zin had. Dan kwam hij wat strelen over mijn bil, waarna hij vervolgens zijn erectie liet aanvoelen tegen mijn achterwerk. Meestal gaf ik aan dat ik geen zin had, maar er waren momenten als ik hem al te vaak had afgewezen dat ik hem dan zijn goesting gaf. Ik trok mijn broek naar omlaag of mijn slaapkleed naar omhoog, waarna hij wat spuw streek over zijn harde penis en mijn opening. Vervolgens stak hij hem in me, pompte snel heen en weer en toen hij klaarkwam schoof hij opzij, nam de keukenrol van onder het bed, gaf het mij en eindigde met een kus op mijn wang. Zo was het seksleven tussen hem en mij, al meer dan zestien jaar. Al is het niet altijd zo geweest.

De eerste vier jaar waren leuk en genoten we van het gestoei en het gelach die we hadden tijdens het vermaken van elkaar. Toch, al was de seks toen goed. Nooit heeft Paul mij het genot van een climax bezorgd. Hij vond het vies om mij oraal of vingerend te bevredigen. Ik had daar begrip voor, althans de eerste jaren, want toen ik meer pit tussen de lakens wou opwekken door speeltjes te kopen of door mezelf te bevredigen terwijl hij keek. Zei hij; 'Stop met die onzin. Dit is niks voor ons.' Ik schaamde me, zeker naar mezelf toe.

Ons huwelijk, ons samenzijn, ons seksleven... draaide enkel om zijn plezier. Het huishouden, de kinderen, ... dat was allemaal voor mij. Hij ging een hele dag werken en had geen tijd voor die dingen. Ik ging ook werken, maar dat snapte hij niet. In zijn ogen, zijn vrouwen hiervoor gemaakt om het op die manier te doen in een huwelijk, iets anders klinkt voor hem niet ter orde.

Aline leek het niet te geloven, dat zag ik wanneer ze me aanstaarde en haar wenkbrauw optilde. 'Misschien moet je uzelf ook een minnaar zoeken.' Ik lachte uitbundig, maar diep vanbinnen stelde ik het niet uit. Zij was tenslotte ook al tien jaar getrouwd en zocht haar genot ook op een ander, omdat hare Peter niet kon geven aan haar wat ze wou. Zij wou spanning, maar ze kreeg het niet. Net als bij Paul, leek het bij Peter niet door te dringen dat ook vrouwen mogen genieten tijdens de seks of ook quality time nodig hebben in het leven.

Ik bewonderde Aline dat ze de stap had gezet om voor haar verlangens te gaan, maar aan de andere kant, zo hoort het toch niet wanneer je getrouwd bent. Hoe hoort het dan wel? Scheiden...

Tijdens een reportage op televisie zag ik dat communicatie een zeer belangrijk onderdeel is tijdens een relatie/huwelijk. Ik kon de reporter geen ongelijk geven. Aline en Peter hadden geen deftige intieme gesprekken met elkaar en dat hadden Paul en ik ook niet. En als ik dat deed, of een poging waagde dan zuchtte Paul op voorhand en gaf hij aan dat hij er geen zin in had, te moe was of bezig was met iets. Ik schrok toen ik de statistieken bekeek van hoe tevreden vrouwen waren na tien jaar

samen zijn met hun partner. De betrokkenheid,de communicatie,meewerken in het huishouden...maar ook seks waren de grote issues waar ruzie en discussie over ontstonden. Dat was in mijn geval ook zo. Paul en ik maakte vaak ruzie,vooral over een handje mee helpen in het huishouden. De seks daar werd niet meer over gepraat,dat onderwerp had ik jaren geleden opgegeven,puur uit schaamte en omdat ik aanvoelde dat ik me aanstelde bij hem.

Toen Aline en ik het etablissement verlieten,namen we afscheid en ging ik terug naar mijn auto. De gedachte om een minnaar te nemen en te weten te komen wat klaarkomen inhield gaf de nodige nieuwsgierige prikkeling. Was het echt zo dat je het voelde tot in de toppen van je tenen,of dat je lichaam de controle overnam van je geest? Aline zei ook dat ze het uitriep als een wolf. Ik zie mezelf nog niet huilen als een wolf,laat staan dat ik zou kreunen als een gek.

Een minnaar leek me te ver gezocht. Ik zag Paul graag,ondanks zijn gedrag en hoe hij met mij omging. Ik besloot een omweg te nemen en daarom,in plaats van naar huis te rijden,reed ik naar de seks winkel en kocht mezelf een vibrator.

Het uitproberen thuis was geen optie. Dan maar parkeren aan de achterzijde van de winkel. Toen ik het paarse rubberen ding uit de verpakking haalde en op het knopje drukte,voelde ik even een schaamte gevoel. De warmte steeg naar mijn hoofd en ik was bang dat iemand me hier zou betrappen, maar de drang was sterker dan mezelf. Ik ritste mijn broek open en liet het voorwerp tegen mijn onderbroek trillen. Een zacht gehijg nam het over van mijn gecontroleerd brein. Ik sloot mijn ogen en liet de vibrator zachtjes trillen over de plaats die mij het meest gevoelige leek,de clitoris. Mijn rechterbeen maakte lichte schokjes en ik moest steeds op mijn lip bijten om mijn gehijg en gekreun in te houden. Aline had gelijk. Mijn lichaam nam het over van mijn geest. Steevast greep ik het stuur van mijn auto en kon het niet meer houden. Een korte gil flapte eruit en een sensationeel en onverklaarbaar gevoel nam het over. Whauw,wat een prikkelend gevoel was dat!Was dat klaarkomen....

A. Lilou